



UITNODIGING

DialooP

Wandelen, praten en luisteren

Een wandeling van geloofsgemeenschap naar geloofsgemeenschap

Datum Zaterdag 30 juni 2018

Tijd 9.15 uur

Zie voor meer informatie

Plaats PG de Levensbron

www.vrede-met-u.nl

Adres Jan Luykenstraat 10

www.dromendoenweallemaal.nl

We nodigen alle betrokken Ridderkerkers uit om mee te wandelen, te praten over en te luisteren naar de verhalen van diverse geloofsgemeenschappen in Ridderkerk.

Wat beweegt jou, wat beweegt ons om betrokken te zijn bij kerk of moskee.

De lengte van de tocht is ongeveer 7.5 km, voor bijna iedereen goed te doen.

We bezoeken kerken en moskeeën en krijgen een idee wat er op die specifieke @plaats mensen aan elkaar verbindt.

Koffie, thee en water, een afsluitende lunch en dat allemaal tegen een vrije gift.

De gemeenschappen die dit keer hun deuren openzetten zijn de Levensbron, Irenekerk, Molukse Moskee Bait Al Rahmaan, Maranathakerk, St. Joriskerk en de Turkse Moskee.

En... we zien ongetwijfeld verrassende stukjes Ridderkerk die de moeite waard zijn.

Voor de kinderen is er een korte begeleide wandeling met creatieve verassingen.

Aanmelden is alleen per email mogelijk tot woensdag 27 juni.

dialoopcmc@gmail.com

Graag uw naam, naam en leeftijd kinderen en uw e-mailadres vermelden.

De route ontvangt u bij aanvang

Het geheel is onder auspiciën Contactgroep Moslim Christenen (CMC). Deze groep wordt gevormd door vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen die het gesprek op gang houden met als doel een goede buur voor elkaar te zijn.